



Terug in Sierra Leone!

En dan is het opeens alweer november en gaan we weer richting Kerst, en dat is goed merkbaar aan boord omdat er al ver van tevoren wordt gewerkt aan van alles voor de decembermaand.

Maar wat is er al veel gebeurd in de afgelopen maanden, bij deze nemen we jullie weer even mee in wat we hebben meegemaakt sinds we weer terug zijn aan boord na de zomervakantie afgelopen augustus.



In de wateren van West-Afrika...



Anne houdt een dagopening voor het operatieteam

De kinderen zitten weer hele dagen op school, het is voor Eliv wel wennen, ze zit nu in kindergarten dat is groep 2, maar het onderwijs is meer vergelijkbaar met groep 3 in Nederland. Ze leert dus echt lezen en schrijven, en het vele spelen is toch wel voorbij.

Noah en Fleur zitten samen in een combinatie klas, grade 4/5 dat is vergelijkbaar met groep 6 en 7. Ze hebben 14 kinderen bij elkaar, dat is best een flinke groep, maar dan ook wat meer keuze in vriendinnen en dat lijkt

ontzettend goed te gaan! Op dit moment is er iemand die les geeft in Karate, de meiden oefenen hard en genieten van deze mogelijkheid om een sport te beoefenen.



Eliv noemt haar bijbeltekst op samen met haar klasgenoten

Ook de Franse taal is dit jaar onderdeel van de lessen, we horen dus aardig wat woordjes voorbijkomen in het Frans, weer een nieuwe taal ontdekken vinden ze interessant!

Verder genieten we van gewone dingen zoals zelf brood bakken, een duik in het zwembad nemen, een keer naar de pottenbakker, naar het strand, en gewoon genieten van alle goede en fijne dingen die er op ons pad komen.

Ik beseft me tijdens het schrijven nu ook wel dat we kunnen zeggen dat het een extra reden tot dankbaarheid is als alles gewoon goed gaat en lekker loopt, de meiden zitten lekker in hun vel, het leven aan boord draait dus gewoon, heerlijk!



Jabulani dag: verkleed jezelf met iets vanuit het land waar je vandaan komt



Lekker wafels bakken!

De luchten zijn hier zo prachtig deze afgelopen maand, het is een duidelijke overgang van het regenseizoen naar het droge seizoen. We hebben dan ook flink wat onweer hier en daar, en dat levert vaak een bijzonder schouwspel op. Maar ook dan gaan onze gedachten meer dan eens naar de vele mensen die hier in de sloppenwijken onder een ijzeren afdakje/ huisje leven. Denk even aan strandhokje formaat. Wat leven wij in een bubbel op het schip en in rijkdom.



Schilderachtige luchten



En mooie zonsondergangen



Noah en Fleur krijgen karate les op deck 12

De armoede en ellende blijft raken. Je kunt er nooit aan ontsnappen en om eerlijk te zeggen voelt dat echt wel eens hopeloos. Wat is er veel nood in dit land. De reden waarom we hier zijn met Mercy Ships is dan ook telkens weer duidelijk, we zijn hier niet voor niets, soms voelt het alsof we een druppel zijn op een gloeiende plaat. Maar toch, hoop brengen in deze omgeving is zo ontzettend nodig.

Half november hoopt Lennart's broer Marco en zijn neef Jent op bezoek te komen voor een week. Mooi om een stuk van ons leven te delen met mensen die dichtbij staan.



Onderweg

Logos Hope

Een grote highlight de afgelopen periode was wel de Logos Hope die in oktober aanmerde in Sierra Leone, gewoon in dezelfde haven, 2 schepen verder dan de Global Mercy!

De Logos Hope is één van de schepen die bemand wordt door Operatie Mobilisatie.

Het is de grootste varende bibliotheek. Ze delen kennis, hulp en hoop in en rond de havensteden van de wereld. Ze geloven dat God dit platform gebruikt om de levens veranderende boodschap van het Koninkrijk van God te delen met alle mensen in elk land.

Sinds 1970 heeft OM's Ship Ministry 's werelds grootste drijvende boekenbeurzen naar bijna 500 havens in meer dan 150 landen gebracht. In de afgelopen vijf decennia zijn meer dan 49 miljoen bezoekers aan boord van deze schepen gekomen.



Op bezoek bij: de Logos Hope - een enorme bibliotheek



Uitzwaaien van de Logos Hope

Terwijl het schip in de haven ligt, bezoeken teams gemeenschappen in het land om praktische hulp en de hoop van het evangelie te bieden, en werken ze samen met lokale kerken en partnerorganisaties. Daarnaast worden er allerlei

middagen en avonden georganiseerd waar mensen aan deel kunnen nemen.

Een keer op loopafstand ergens naar toe kunnen was echt wel bijzonder, voor de meeste dingen moet je hier toch al snel 3 kwartier tot 1,5 uur rijden voordat je echt ergens bent, en nu een kwartiertje lopen!

Het mooie was dat we ook daar weer Nederlanders hebben ontmoet! De familie Poppe, nu wonend in Nieuw-Zeeland maar (Martijn) afkomstig uit Middelburg. Zo bemoedigend om te horen hoe God hen op het schip heeft gebracht, en leven op een schip geeft verbinding en herkenning, het was fijn om elkaar te spreken en te delen van hart tot hart.



Naast boeken ook wat ander vermaak

Het was bijzonder om zo dichtbij een stuk van hun missie te hebben mogen zien en ervaren! Zo zijn we verschillende keren naar hun schip geweest, natuurlijk om door die grote boekhandel te lopen, een ijsje voor de kinderen te kopen en daarnaast hebben we met de familie Poppe meegegeten, hun leefruimtes kunnen zien, een cultuuravond kunnen bezoeken, een kerkdienst en een kinderkerk dienst. En dit vice versa, ook alle mensen van de Logos Hope konden de missie van Mercy Ships meemaken.



Boeken genoeg hier

Lennart heeft met zijn team in deze weken groot onderhoud kunnen uitvoeren aan de 2 busjes die de Logos Hope in gebruik heeft.

Anne is met een collega vanuit het Chaplaincy team naar de Logos Hope geweest om een training te geven aangezien ze op dit moment geen Chaplain (geestelijk verzorger/maatschappelijk werker) aan boord hebben en er nood is onder de crew. We hebben praktische tools mogen uitleggen en uitdelen en ze hebben geoefend om dit in de praktijk te brengen. Wie had dat gedacht dat ik ooit een training in het Engels zou geven aan een grote groep en nog wel op een ander schip, ik niet!!

Twee missies. Eén land. Eén doel, het brengen van Hoop!

Misschien is deze missie iets voor u of jij die dit leest? Wij zijn erdoor geraakt en bevelen het van harte aan en mocht je vragen hebben, mail of app ons gerust!



Groot onderhoud in de werkplaats

Schoolproject 2023-2024

De vorige fieldservice dat we hier in Sierra Leone waren hebben we met een groep een schoolgebouw kunnen voltooien zodat er vele kinderen naar school konden gaan.

Deze school heeft al veel nieuwe leerlingen ontvangen nadat het gebouw in gebruik is genomen. Laptops, schoolmeubilair, gereedschap en andere spullen vonden hun weg vanuit Nederland naar Sierra Leone.

Velen van jullie hebben hier ook een positieve bijdrage aan geleverd waarvoor hartelijk dank! Op dit moment wordt er een Skill center gebouwd in de sloppenwijken van Freetown waardoor ook jongeren die niet naar school kunnen toch een vak kunnen leren.



Werken aan de fundering in de sloppenwijk

Aberdeen Women's Centre

Op dit moment zijn we een nieuw project gestart bij een kliniek met de naam Aberdeen Women's Centre.

Het Aberdeen Women's Centre is ooit door Mercyships opgezet en later overgedaan naar Freedom From Fistula uit Schotland. Zie <https://www.freedomfromfistula.org.uk/> voor meer info.

Bij deze kliniek komen ongeveer 40.000 vrouwen per jaar en elke maand worden er ten minste 250 baby's geboren!

Omdat deze kliniek zelf fistel operaties uitvoert zijn er hier op het schip ook dit jaar geen fistel operaties ingepland.

Helaas is er al jaren niet meer geïnvesteerd in de bestaande infrastructuur. Er bestaan daarom nogal wat zorgen rondom veiligheid en betrouwbaarheid van het huidige elektra systeem en er moet wat ruimte bijgebouwd worden. Dus nu we hier toch zijn maken we ons nuttig!

De werkzaamheden die we ingepland hebben zijn onder andere een nieuwe hoofdmeter kast plaatsen, hoofd elektra leidingen vervangen, een bestaand laboratorium verhuizen, renoveren en uitbreiden, een bovenverdieping plaatsen, het drinkwatersysteem veranderen en andere nodige aanpassingen uitvoeren. Dit is al met al een hele klus die we vanuit het transportation team oppakken, we hopen dit in mei 2025 te voltooien.

Graag willen wij jullie uitdagen mee te helpen aan dit project vanuit Nederland!

Een van de manieren om dit te doen is via ons donatie systeem [https://www.mercyships.nl/steun-bemanning/?](https://www.mercyships.nl/steun-bemanning/?sfcid=7015a0000016ifq&bemanning=Lennart%20en%20Anne%20Jobse)

[sfcid=7015a0000016ifq&bemanning=Lennart%20en%20Anne%20Jobse](https://www.mercyships.nl/steun-bemanning/?sfcid=7015a0000016ifq&bemanning=Lennart%20en%20Anne%20Jobse)

Ons idee is om alle giften die worden gedaan in december 2024 aan dit doel te besteden.

Andere ideeën zijn ook zeker welkom, neem hiervoor even via whatsapp contact op met Lennart. 0641191746



Aberdeen women center laboratorium

Toekomst

Wie weet wat de toekomst ons brengt, geen mens toch?

Toch hebben we als gezin besloten om na dit jaar af te ronden bij Mercy Ships en in de zomer van 2025 terug te keren naar Nederland. De tijd hier aan boord is goed geweest, het was bijzonder dat we aan boord kwamen, we hebben zoveel meer ontvangen dan we ooit hadden kunnen bedenken, en dat leidt tot verwondering.

Maar we ervaren ook dat er overal een tijd voor is en dat het voor ons als gezin goed is om straks na bijna 4 jaar onderweg te zijn weer terug te keren. En dan

ligt nu de vraag open over wat gaan we doen als we terugkomen? Wat voor werk, en waar gaan we wonen?

We staan nog midden in de missie en toch is het nodig om ook hier alweer over na te denken. De kinderen wennen langzaam aan het idee en bevinden zich tussen de positieve en leuke dingen van het weer in Nederland wonen, (een eigen kamer inrichten, misschien op een sport kunnen, zwemdiploma's halen, ik zou graag een huisdier willen en ga zo maar door) en daarnaast het besef dat er volgend jaar een afscheid komt van een bijzondere periode van ons leven wat zeker voor de kinderen nu echt hun normale leven is en waarvan we nu ook al beseffen dat dat pijnlijk gaat zijn.



Zelf achter de naaimachine

Voor het laatste nieuws over ons zie www.jobsee.nl > blog

Gebedspunten

Wilt u meebidden voor:

- Kracht om hier in het land te zijn en om te gaan met de armoede en hopeloosheid die we zien en soms ook zo zwaar voelen

- De zegen van God voor dit land wat in vele opzichten ook nog zo in het duister leeft
- Genoeg bemanning en de juiste mensen op de juiste posities om de operaties aan boord mogelijk te maken
- Rust over de beslissing die we hebben genomen om weer terug te gaan naar Nederland
- Een collega voor Lennart die zijn taken kan overnemen.
- De kinderen, dat ze met deze beslissingen en straks het afscheid nemen om kunnen gaan.
- Voor een duidelijke richting en nieuwe plannen: Waar zullen we wonen? Wat gaan we weer doen in Nederland? Wat is er nodig?
- Voor energie voor de TFC, die onze steun is en meedenkt in alles.



Ambachtelijk werk



En zelf aan de slag!

Helpt u mee?!

Vrijwilligers bij Mercy ships ontvangen geen salaris en betalen kost en inwoning van hun verblijf bij Mercy Ships grotendeels zelf. Naast dit verblijf hebben we ook kosten voor levensonderhoud aan boord, verzekeringen, pensioen en vliegtickets.

Wilt u ons helpen om dit werk mogelijk te maken? Graag! We zoeken nog

donateurs die ons maandelijks willen steunen om dit werk te kunnen blijven doen. Uw giften zijn welkom!

Klik [hier](#) om te doneren, of scan de QR code, of ga naar www.jobsee.nl

Onze voorkeur heeft een maandelijkse steun zodat we hierop kunnen plannen.



Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een mail naar tfc@jobsee.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or [unsubscribe from this list](#).

Familie Jobse

Mail: lejob87@gmail.com

Postadres: Aagtekerkseweg 17, 4356 RH Oostkapelle.